

WANDELEN MET GEVOEL

In het verloop van de seizoenen is de prille lente wel een van de mooiste momenten. Vooral in het bos is het nieuwe leven heel sterk zichtbaar en voelbaar aanwezig. De levenskracht en de ontluikende pracht van de bomen en voorjaarsbloeiërs dringt diep tot je door.

Deze intuïtieve wandeling gaat naar het Wijnendaalbos bij Torhout. Het is een heel uitnodigend bos dat ons graag wil laten kennismaken met al haar verschillende aspecten. Zowel met de uiterlijke als met de minder zichtbare kanten.

- **Datum en uur:** maandag 2 april van 14u tot 17u
- **Afspraak:** Fonteinpad 2 Torhout
- **Afstand:** 3 km, eventueel laarzen meebrengen.
- **Bijdrage:** 10 euro, kinderen gratis
- **Inschrijven:** Aanmelden door te mailen naar haro.wijnsouw@telenet.be
Betaling ter plaatse.

Graag tot dan!

Haro Wijnsouw
0032(0)93774246
0032(0)485398102